



Peace in Motion

Nieuwsbrief over de Dances of Universal Peace, het Aramese werk, dansen in het voormalige Oostblok en de Sufi Ruhaniat International (SRJ). Een uitgave van Rahmaan Producties.

Rue les Vennes 44, Heure (S-L) België

Colofon: © Rahmaan Producties 2005. Jaargang 7, nummer 1.

Peace in Motion verschijnt minimaal tweemaal per jaar in voor- en najaar.

Wil je deze uitgave steunen, maak dan een bedrag naar eigen keuze over op

Fortis 93.48.21.402 (W vd Zwan, te Heure) o.v.v. PiM 2005.

Spasiba bolsjoi. Sûr tannû. Big thanks

De dankbaarheid in Estland was groot en met die dankbaarheid willen we deze nieuwsbrief beginnen. Want de lezers van *Peace in Motion* hebben er mede voor gezorgd dat de jaarlijkse dansretraite voor Russen, Balten en andere reizigers op het danspad ook in 2005 kon doorgaan.

Veel mensen, ook buiten de rechtstreekse dansfamilie, maakten geld over om het Winterkamp mogelijk te maken. Alles bij elkaar kwam er genoeg geld binnen om de stap te nemen en zelfs uit te wijken naar een andere (ruimer en luxer en dus veel duurder) retrainehuis dan voorheen, zonder de (al eerder bepaalde) prijs te verhogen.

Om kort te gaan, eind januari kwamen veertig deelnemers en tien nationaliteiten in Estland bijeen. Hieronder zeven Nederlanders, deels gesteund door de beurzen die het NDN ter beschikking had gesteld. Ook naar het NDN gaat onze dank uit, evenals naar het Zomerdanskamp dat nu al zoveel jaar het veilinggeld ter beschikking stelt voor subsidie aan Russen en Esten die zelfs de minimale kosten (kostprijs) niet kunnen opbrengen.

We hopen na onze reis naar Rusland een verslag van Estland op de website te zetten of rond te sturen.

Volgend jaar gaan we er weer naartoe! *Inshallah.*

Opleiding?

‘Betekent de concentratie op het Aramese werk in de jaartraining dat jullie ophouden met de opleiding?’ De vraag verraste ons. Nee, we willen ons verdiepen en hopen mensen daarin mee te nemen. Trouwens, wat is een opleiding eigenlijk? Veel van onze Russische leerlingen volgen jaarlijks de Estse retrainehuis als verdieping en training. Is daarmee het Winterkamp een opleiding?

Ja en nee. Ja, omdat je via een intensieve retrainehuis kunt leren om dansleid(st)er te worden. Veel Russische leerlingen behaalden via Estland hun certificaat. Nee, omdat er in feite geen opleiding voor dansleid(st)er bestaat. Het enige werkelijke gegeven is de relatie tussen de leraar (mentor) en leerling (mentee) en dat bepaalt het traject dat de mentee aflegt. Veel mentoren (waaronder Noor & Akbar en ook wij) bieden een jaartraining aan, om zo een grotere groep tegelijk te kunnen bedienen.

Kortom, wij gaan door met de jaartraining. Zowel voor degenen die dansleid(st)er willen worden, als voor degenen die zich willen verdiepen in de achtergronden van de

dansen of graag vier weekends met een besloten groep de dansdiepte en dansvreugde in willen gaan.

Op dit moment gaan we bij onszelf en met onze leerlingen na hoe we verder willen. We denken in de richting van een meer thematische aanpak, zodat de relatie tussen dans en dagelijks leven meer naar voren komt zonder dat het ‘opleidingsaspect’ in het gedrang komt.

Aramese Onze Vader

Ook door te reizen en bijvoorbeeld de workshops van ervaren buitenlandse dansleid(st)ers mee te maken, kun je je verdiepen in de dansen. Daarom organiseert het NDN al jarenlang minstens eenmaal per jaar een weekend met Saadi. Zijn ‘Gebeden van de Kosmos’ is inmiddels uitverkocht. Dat is goed nieuws, want voor de tweede druk heeft Wim heeft het boek opnieuw vertaald. Saadi schreef een nieuw voorwoord en bracht wat wijzigingen aan, zodat deze tweede druk de meest actuele versie beschikbaar is. Om dit alles te vieren, besloot Saadi het weekend in de Weyst (27 -29 mei) aan het Aramese Onze Vader te wijden. Natuurlijk met andere Aramese uitstapjes.

Khankah Samark 8 - 25 jaar Samen

Rond de kerst hebben we hard gewerkt thuis en de resultaten zijn er naar. Binnenshuis is alles op orde en de ruimte voor het huis – lange tijd een hele hoop grind en puin – wordt stukje bij beetje tuin.

Na Estland konden we een paar weken thuis genieten van de rust, het huis en de omgeving. Wandelen, napraten over ons werk, maken van nieuwe plannen. Mijmeren over de sauna die we willen bouwen (helaas, het geld is op...).

Een van die plannen heeft te maken met Khankah Samark. Eindelijk is het zover. Voorafgaande aan het weekend in Radadesh – op een flinke steenworp afstand van ons huis – houden we op vrijdagmiddag 6 mei open huis.

Voor ons heeft dit eerste weekend in de Ardennen een extra feestelijk tintje. Dit jaar (10 maart) zijn we vijftwintig jaar getrouwd. We hebben geen dag spijt gehad van de beslissing om ons leven samen te delen. Elke dag is een nieuwe kans elkaar en onszelf beter te leren kennen.

Met de dansfamilie vieren we ons samenzijn eigenlijk altijd al. In Radadesh doen we dat dan dubbel. Gewoon door met vrienden, bekenden en graag ook nieuwe mensen samen een cirkel te vormen en te dansen en zingen. Zoals altijd dus.

Heure, maart 2005 - Ariënne en Wim vd Zwan



Activiteiten 2005
Voorjaar & Zomer
Ariëne & Wim vd Zwan



April

vr. 1 – zo 3
vr. 8 – zo 10

Verdieping Aramese Werk. 4^e weekend. Alleen open voor deelnemersjaarcursus.
Aramaic Weekend Nymfield (Bristol, Engeland).

Opgave en info: Glenda & Trevor: ✉ g&t@dancingspirit.fsworld.co.uk.

za. 16

Rondom de Aramese Jezus: Vergeving. 10.00 – 17.00 uur, € 27,-

La Verna, Derkinderenstraat 82 A'dam. ☎ 020 346.75.30. zie ook: www.laverna.nl

woe 20 – zo 24

Dansretraite annex training Ardèche (Frankrijk).

Meer info via ons of Josine Amanda Zon ✉: josine.zon@free.fr

Mei

vr 6- zo 8

Dharma & Eenheid. Ons eerste dansweekend in België. In het kasteel van de Krishnagemeenschap in de Belgische Ardennen, vlakbij ons huis. Zie ook: www.radhadesh.com.
Introductieprijs € 125.

vr. 13 – ma. 16

Haus Regenbogen (Bad Munstereiffel, Duitsland). Eerste weekend Duitse training en verdieping. Verdere data 2005: 1–4 sept, 15–18 dec. Data 2006 nog niet bekend.

Info: haus-regenbogen@t-online.de. www.regenbogen-seminarhaus.de.

do 19 – zo 22

Deepening the Dances. Dansretraite in Nesmen (Tsjechië).

Info & opgave: Lida: chrastan@ipex.cz

vr. 27 – zo 29

The Aramaic Lord's Prayer. Dansweekend met Saadi. De Weyst, € 160,- all in.

Meer info & folder voor opgave via ons of Noor & Akbar (☎ 035 62.49.570).

De Kampen & Zomeractiviteiten

30 mei – 5 juni

Russian Sufi Camp St-Petersburg Met Saadi, Wali & Ariëne en lokale dansleiders. Voor meer info: Ilona Vorslav, ilona.v@mail.ru

za 11 juni

NDN-dag. Een hele dag en avond met tal van Nederlandse dansleid(st)ers.

Heilig Hartkerk, Dr. Cuypersplein 7, Hilversum. Opgave Noor & Akbar (☎ 035 62.49.570) of Zubin (☎ 026 38.90.121, ✉ zubin@peaceplace.nl).

22 – 24 juni

MTG-Meeting Europe. Proitzer Muehle (Duitsland).

Besloten bijeenkomst voor dansmentoren.

25 – 2 juli

Third EU Ruhaniat Summer School (Proitzer Muehle, Duitsland)

Met Saadi, Tansen, Gita etc. Speciale gast dit jaar: Pir Shabda. www.ruhaniateurope.org

23 – 29 juli

Zomerdanskamp Hobbitsteet.

Familiekamp met tal van Nederlandse dansleid(st)ers.

10 – 15 aug.

Danskamp Tjechië. Het vervolg op het zo succesvolle debuut van 2004. Voor meer info: Lucy: lucie81@seznam.cz. of www.molen.cz/danskamp.html

19 – 27 aug.

Camp Laval dieu. In magisch Katharenland, vlakbij Rennes le Château. Met ook Franse, Duitse en Engelse dansleiders. Josine Zon: ✉: josine.zon@free.fr

September

do 1 – zo 4

Haus Regenbogen (Bad Munstereiffel, Duitsland). Tweede weekend Duitse training en verdieping. Zie 13-16 mei.

vr 16 – zo 18

Findhorn weekend. Info en opgave: Maris: maris@findhornbay.net

Jaarcursus

Ook volgend seizoen bieden we weer een jaarcursus aan als verdieping en training. Met veel mogelijkheden tot oefenen in het zelf leiden van dansen en muzikaal begeleiden. Feedback, themagericht werken, verdieping in het Aramese werk en de andere tradities enzovoorts geven de verdieping en inzicht voor dansers en dansleid(st)ers. Met uitgebreide verslagen met esoterie en achtergronden en syllabus van de grote wereld tradities, bezien vanuit de dans. De folder verschijnt rond de zomer. Data voor 2005: 14–16 oktober & 9–11 december. Data 2006: 17 – 19 februari & 31 maart – 2 april.



Voor verdere informatie, routebeschrijving en opgave:
Ariëne & Wim vd Zwan ☎ 0032 86 38.78.82
✉ samark@peaceinmotion.info 🌐 www.peaceinmotion.info
✉ Nederland: Postbus 174 3720 AD Bilthoven
✉ België: Rue Les Venes 44 B5377 Heure (S-L)

